

Nieuwsbrief

voor vrijdenkers

Uitgave september 2010, voor leden van vereniging 'De Vrije Gedachte'.
Deze nieuwsbrief is een initiatief van David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff. Contact: a.hagenaars@wxs.nl

Gerommel binnen bestuur De Vrije Gedachte

Eerder dit jaar verlieten Chris Smisjaerts en Frans van Dongen voortijdig het bestuur. Chris stapte op in verband met de perikelen rondom het opheffen van het oude internet-forum van De Vrije Gedachte (DVG). Frans kon niet door één deur met voorzitter Anton van Hooff. Zeer recent nam het jongste bestuurslid Anika Haacke afscheid.

Anika, die in april van dit jaar toetrad tot het bestuur, kon zich naar verluidt niet verenigen met het besluit van 3 juli jl. waarin het bestuur ons - David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff - op basis van valse beschuldigingen van kwade trouw, *de facto* een publicatieverbod oplegt. Nog afgezien van de vraag of het bestuur hiermee in strijd handelt met de statuten van de vereniging, druist dit 'ex-communicatie' besluit regelrecht in tegen alles waar een vrijdenkersvereniging voor zou moeten staan.

Terwijl het ene bestuurslid weigert om mee te werken aan botte censuur en opstapt, wil een ander bestuurslid, Gerhard Elferink, juist nog een stapje verder gaan en ons 'uit de vereniging mieteren' zoals hij dat noemt. Penningmeester Henk Engelman zoekt daarentegen weer toenadering en besprak begin september met Lex Hagenaars een mogelijke oplossing van het conflict. Maar helaas is inmiddels gebleken dat voorzitter Anton van Hooff zich nog altijd star en vijandig jegens ons blijft opstellen.

Voor ons drieën spreekt het vanzelf dat de brief van 3 juli jl. van tafel moet, en dat de beschuldiging van kwade trouw dient te worden ingetrokken. Een welgemeend en publiekelijk excuus zou bovendien op zijn plaats zijn. ●

Het conflict. Waar gaat het eigenlijk om?

Alles begon met internet-terreur in de vorm van intimidatie en privacy-schending door één van de leden van de redactie. Eerst op het oude DVG-forum en later op een ander, lokaal forum. Daar ontdekte Fred Neerhoff bij toeval dat dit redactielid de zieke beschuldiging uitte dat de vader van Lex Hagenaars een antisemiet en landverrader zou zijn. Maar toen Neerhoff voorzitter Anton van Hooff waarschuwde en hem herhaaldelijk verzocht om in te grijpen - zowel telefonisch als per mail - bleek van Hooff tot Neerhoff's ontstentenis geheel ongevoelig te zijn voor zijn alarmkreeten. Sterker nog, in plaats van de betreffende redacteur tot de orde te roepen, besloot van Hooff eerst (met ingang van 1 september 2009) alle forumteksten te verwijderen en later (per 1 maart 2010) het oorspronkelijke DVG-forum botweg helemaal op te heffen. Nooit heeft het bestuur een eerlijke uitleg over deze handelswijze gegeven, laat staan er verantwoording over afgelegd!

Kennelijk heeft ons voortdurend en onophoudelijk protest tegen het zoek maken van oude forumteksten en de beslissing om het oude DVG-forum op te heffen, de definitieve toorn van Van Hooff over ons gewekt. En toen hij in juni dit jaar een abusievelijk verzonden privé mail van ons onder ogen kreeg, waarin hij nog eens las dat wij het er zeker niet bij zouden laten zitten, was dat voor Van Hooff klaarblijkelijk een doorslaggevende reden om zijn 'ex-communicatie' brief te schrijven (zie onze nieuwsbrief van augustus 2010).

Naast dit conflict m.b.t. tot de autoritaire en onfaire *bestuursstijl* van voorzitter Anton van Hooff hebben wij bovendien een *ideologisch* meningsverschil met het bestuur. Onze me-

ning komt er kort gezegd op neer dat de vrijdenkerij een eigen merite heeft, en niet - zoals in het vrijdenkersmanifest staat verwoord - identiek is aan een atheïstisch humanisme; dat de strijd voor de vrijheid van meningsuiting onder elke omstandigheid centraal behoort te staan, en dat De Vrije Gedachte zich niet behoort te verschuilen achter politiek correct fatsoensjargon maar inzichtelijke analyses zou moeten bieden. Tevens pleiten wij voor een meer evenwichtige religiekritiek die zich niet langer exclusief op het christendom richt, maar daar evenzeer de islam en het hindoeïsme bij betreft. Fred Neerhoff heeft dit ideologische conflict nader uitgewerkt in een notitie (zie punt 3 hieronder).

Nadere info

1. Onze nieuwsbrief van juli 2010: zie publicatie nr. 97
2. Onze nieuwsbrief van augustus 2010: zie publicatie nr. 98
3. 'Naar een open vereniging', een notitie over vrijdenkerij door Fred Neerhoff (als speech uitgesproken tijdens de bijeenkomst van 28 augustus 2010): zie publicatie nr. 99
4. Een blog over ons conflict door Carel Brendel, schrijver van "Het verraad van links": <http://www.hetverraadvanlinks.nl/Vrijdenkers.htm>

Daarnaast kunt u per e-mail (a.hagenaars@wxs.nl) een *zwartboek* opvragen met daarin een beschrijving van misstanden binnen de vereniging. ●