

# Nieuwsbrief

voor vrijdenkers

Uitgave augustus 2010, voor leden van vereniging 'De Vrije Gedachte'.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff. Contact: [a.hagenaars@wxs.nl](mailto:a.hagenaars@wxs.nl)

## Groen licht voor discussiebijeenkomst!

Inmiddels hebben wij voldoende aanmeldingen om de discussiebijeenkomst van 28 augustus a.s. doorgang te laten vinden.

Aanmelden is overigens nog steeds mogelijk. Het programma ziet er als volgt uit:

### 'Fatsoen. Niet doen!'

Zaterdag 28 augustus a.s. Discussiebijeenkomst over politieke correctheid binnen DVG.

U bent van harte welkom (toegang gratis):

<b>Locatie:</b>	Grand Café Carré & Zalencentrum 'De Poort van Kleef', Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht (tegenover het Utrechtse Conservatorium, op een steenworp afstand van het station en Hoog Catharijne)		
<b>Aanmelden:</b>	Laat van te voren, in verband met de capaciteit van de zaal, even weten dat u komt door een mail te sturen naar Lex Hagenaars: <a href="mailto:a.hagenaars@wxs.nl">a.hagenaars@wxs.nl</a> of Fred Neerhoff: <a href="mailto:flneerhoff@ziggo.nl">flneerhoff@ziggo.nl</a>		
<b>Programma:</b>			
10.30 – 11.00	Ontvangst met koffie	11.45 – 12.15	Lex Hagenaars: "Over een vereniging in verval"
11.00 – 11.10	Openingswoord door dagvoorzitter David Bakker	12.15 – 12.45	Lunch
11.10 – 11.30	Fred Neerhoff: "Naar een open vereniging"	12.45 – 14.00	Brede discussie
11.30 – 11.45	Korte discussie		

## Lezen met rode oortjes

Stel, er wordt per abuis een brief bij u bezorgd. Nietsvermoedend opent u deze en bij het lezen van de eerste regels gloeien uw oren reeds rood. Het schrijven blijkt een gepassioneerde liefdesbrief te zijn, gericht aan uw buurvrouw. Wat zou u doen? Geen twijfel mogelijk. U staakt ogenblikkelijk het lezen, stopt de brief discreet terug in de envelop en steekt hem in de brievenbus van de buurvrouw. Immers, u bent een integere en beschaafde vrijdenker, nietwaar?

Iets dergelijks overkwam het bestuur. Per ongeluk kwam daar een mail terecht waarin wij ons in weinig lovende woorden uitlaten over bestuur en redactie. Krachttermen worden daarbij niet geschuwd. En waarom ook? Het betreft een interne gedachtewisseling. Zo kunnen wij ons ook voorstellen dat bestuursleden ons in interne discussies voor rotte vis uitmaken. Dat is hun goede recht en daar hebben we geen enkele moeite mee. Onze mail bevat overigens geen enkel nieuws. Onze kritiek was bekend en hebben wij uitvoerig uiteengezet in onze vorige nieuwsbrief. Dat Malle Anton onze mail als belangrijk nieuwsfeit presenteert in de laatste editie van De Vrijdenker en ons van kwade trouw beschuldigt (zie het artikel 'Attaqueren deze schoft. Querulanten gaan over de schreef', De Vrijdenker, juli/augustus 2010, blz. 59), wekte enige verbazing. De

vermeende kwade trouw spoorde het bestuur zelfs aan tot – en dat is wel groot nieuws – daadkracht, die tot uiting kwam in een kloek besluit. De voorzitter zelve bracht ons, op ambtelijke wijze, per aangetekende brief op de hoogte. Het besluit komt er kort gezegd op neer dat het bestuur ons, zoals dat zo mooi heet, *toegang tot de officiële verenigingskanalen ontzegt*. Hiermee is de feitelijke situatie, zoals die reeds vóór de gewraakte mail bestond, geformaliseerd. Bovendien vormt het een wel zeer krachtige bevestiging van onze stelling dat het bestuur de open en vrije gedachtewisseling binnen de vereniging frustreert (zie vorige nieuwsbrief).

### Censuur

We zullen niet trachten de beschuldiging van kwade trouw te weerleggen. Feit is dat er een ongekende situatie is ontstaan: een bestuur van een *vrijdenkers*vereniging dat een aantal leden de mond snoert door bijv. in eendrachtige samenwerking met de redactie onze kopij voor De Vrijdenker te weigeren – denk aan ons artikel 'Van vrijdenkerij naar fatsoensrakkerij'(zie vorige nieuwsbrief) – en ons in datzelfde verenigingsblad probeert zwart te maken. We vragen ons af of leden van De Vrije Gedachte deze selectieve informatieverstrekking door bestuur en redactie op prijs stellen. Wordt vervolgd! ●