

## Jan Bontje, Enno Nuy en het mysterie van de Turkse hackers

De website van de De Vrije Gedachte ([www.devrijegedachte.nl](http://www.devrijegedachte.nl)) is al twee jaar aan verwaarlozing onderhevig. In december vorig jaar werd een nieuw dieptepunt bereikt. De site was enige tijd onbereikbaar om vervolgens gehavend te verschijnen te komen. De site zou zijn platgelegd door Turkse hackers. Elk bewijs ontbreekt.

### Reconstructie van de gebeurtenissen

- Op 14 december 2010 censureert c.q. verwijdert Jan Bontje een aantal kritische reacties van Fred Neerhoff bij zijn blog op de homepage van De Vrije Gedachte (DVG).
- Op vrijdag 17 december blijkt de website onbereikbaar te zijn.
- Op zaterdag 18 december plaatst Enno Nuy een bericht op het forum van Freethinker:

*“De beschuldiging van CENSUUR hebben wij uiteraard goed onderzocht. Ofschoon besloten is het interactieve deel van de website wél te modereren, heeft niemand in de gewraakte teksten ingegrepen. Er verdwenen vanaf een zeker moment wél plukken tekst van onze website en op een gegeven moment bleek de site helemaal niet meer toegankelijk. In samenwerking met onze provider en cloudprovider hebben we kunnen vaststellen dat onze website door een groep hackers is aangevallen en platgelegd. Grote stukken tekst zijn daarbij verloren gegaan. Inmiddels hebben we alles tot 4 november grotendeels kunnen herstellen. Ons webteam is momenteel doende alle veiligheidsprocedures nog eens door te nemen om te zien of daar nog verbeteringen in aangebracht kunnen of moeten worden.”*

- In hetzelfde weekend van 18/19 december stuurt Jan Bontje een ronduit kwaadaardig bericht naar de bestuursleden met de volgende inhoud:

*“Weet je wat mij opvalt? Dat eerst twee reacties van Fred Neerhoff zomaar verdwijnen, dat hij DVG daarop van censuur beschuldigt en dat kort daarna de hele site van DVG in elkaar stort... Wie heeft daar belang bij? DVG in ieder geval niet... Neerhoff = het drietal misschien? 1) hij/het drietal kan DVG weer eens lekker door het slijk halen en van censuur beschuldigen (wat hij/het drietal dan ook volop doet); 2) de DVG site is een tijd uit de lucht - dat past precies in zijn/hun straatje om DVG dwars te zitten...”*

*én 3) hij/het drietal kan beweren dat DVG dat allemaal zelf heeft gedaan... Kortom: het komt hem/het drietal wel héél erg goed uit, ook al zou het allemaal toeval zijn.”*

- Op 7 februari jl. nam David Bakker contact op met Alex Jansen van Human Content (de host van de website, zie [www.humancontent.nl](http://www.humancontent.nl)) om een en ander na te vragen. Alex Jansen deelde mee dat het probleem beslist niet bij Human Content lag. Een eventuele hacker zou volgens zijn zeggen mogelijkerwijs wél via de “beheerderskant” van de DVG-site binnengedrongen kunnen zijn.

### “Gezeik”

Het is natuurlijk een ongeloofwaardig verhaal dat (nota bene Turkse) hackers eerst heel selectief de bijdragen van Neerhoff zouden verwijderen en daarna de hele site plat zouden leggen. Zou het niet zo kunnen zijn dat Jan Bontje, die bewijsbaar achter

ter de knoppen van de site zat, in zijn pogingen om te censureren per abuis, wegens gebrek aan kennis van het content management systeem, of zelfs heel doelbewust de hele site heeft platgegooid en dat ons dat vervolgens in de schoenen probeert te schuiven? Neerhoff had er, in tegenstelling tot Bontje, geen enkel belang bij dat zijn bijdragen, die houtsnijvende kritiek op Bontje bevatte, zouden worden verwijderd. Het is daarom van groot belang om vast te stellen of Bontje en Nuy de kluit hebben bedonderd. We stelden het bestuur daarom een aantal kritische vragen over de “hack”. Helaas bleven antwoorden uit en werden we door Van Hooff weggezet als “zeikerds”.

lang bij dat zijn bijdragen, die houtsnijvende kritiek op Bontje bevatte, zouden worden verwijderd. Het is daarom van groot belang om vast te stellen of Bontje en Nuy de kluit hebben bedonderd. We stelden het bestuur daarom een aantal kritische vragen over de “hack”. Helaas bleven antwoorden uit en werden we door Van Hooff weggezet als “zeikerds”.

### Talentvolle kwakzalvers

De laatste twee jaar vinden er opvallend vaak wonderbaarlijke gebeurtenissen plaats binnen onze vereniging: forumteksten verdwijnen, de redactie onwelgevallige kopij valt ten prooi aan “computerstoringen”, auteurs die willen reageren op in De Vrijdenker verschenen artikelen blijken op raadselachtige wijze te beschikken over eerdere conceptversies van die artikelen en nu blijkt de vereniging ook nog het slachtoffer te zijn van Turkse hackers waarvan elk spoor ontbreekt. Je zou als vrijdenker bijna in het bovennatuurlijke gaan geloven. En telkens weer duiden de namen op van de redacteurs Jan Bontje en Enno Nuy. Vreemd. Heel vreemd. ●